

Στις 11 Ιουλίου, ένα λεωφορείο γεμάτο νεαρούς Ακρίτες ανέβαινε προς το Τρόδος. Οι «μικροί» μας αποβιβάστηκαν στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών όπου και σε χώρο που τους οι υπόδειξαν οι δασονόμοι μας έστησαν την κατασκήνωση τους.

Το πρόγραμμα πήρε μπρος και μετά από κάποια παιγνίδια για ξεμούδιασμα οι κατασκηνωτές μας έμαθαν να φτιάχνουν ηλιακό ρολόι. Ακολούθησε μια σειρά ενδιαφερουσών ενημερώσεων: Τι να κάνουμε αν δούμε φίδι, πώς να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια, τι να κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο δάσος.

Το δείπνο με τα εύγεστα μακαρόνια του φούρνου ήταν ότι έπρεπε, για να ακολουθήσει ένα παιγνίδι «κροταλία» που είχε μπόλικη δράση!

Την επόμενη μέρα οι Πρωτοπόροι και οι Εξερευνητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες ξεκίνησαν νωρίς για εξερεύνηση της φύσης. Κινήθηκαν ακολουθώντας ανιχνευτικά σήματα προς το ποτάμι. Εκεί στο ποτάμι είχαν αποστολή να κάνουν τρία διαφορετικά πειράματα. Τελειώνοντας με αυτά η πορεία συνεχιζόταν μέχρι το μικρό καταρράκτη. Σε όλη τη διαδρομή μάζευαν πετρώματα, ενώ έκαναν παρατηρήσεις.

Επιστρέφοντας στην κατασκήνωση οι Ακρίτες στρώθηκαν στην τέχνη. Χρωματίζοντας πέτρες και φτιάχνοντας πέτρινα σπιτάκια. Μετά το μεσημεριανό είχαμε αγώνες διασκεδαστικούς! Με τοξοβολία, μπόουλινγκ, γκολφ και άλλα.

Το δείπνο ήταν μάλλον γιορταστικό με μεζέδες και ετοιμάστηκε από τους Εξερευνητές. Ακολούθησε η Ακριτική βραδιά, το μεγάλο φινάλε! Χιούμορ, τραγούδι και βραβεύσεις, όσες έμειναν για φέτος. Οι «σιδερένιοι» της χρονιάς (όσοι δεν έλειψαν ποτέ), δηλαδή ο Παναγιώτης, ο Μαρίνος και ο Ορέστης πήραν τα βραβεία τους!

Την Κυριακή, λίγο μετά το πρόγευμα η κατασκήνωση λύθηκε, το υλικό μαζεύτηκε και ο χώρος τακτοποιήθηκε όπως ακριβώς τον βρήκαμε όταν φτάσαμε. Στρωθήκαμε στη συνέχεια στα ομαδικά παιγνίδια μέχρι να σημάνει η ώρα της επιστροφής στη ζεστή Λευκωσία. Η χρονιά έκλεισε όμορφα μέσα στην ομορφιά της φύσης, έτσι όπως αρέσει σε μας τους Ακρίτες.