

Στο γραφικό χωριουδάκι Βάβλα έγινε φέτος ο διαγωνισμός των ομάδων μας. Ο διήμερος διαγωνισμός έγινε στις 13 και 14 Απριλίου και έλαβαν μέρος 10 ομάδες Πρωτοπόρων/Εξερευνητών.

Ο διαγωνισμός είναι ο δικός μας τρόπος να αξιολογούμε την πρόοδο μας. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε εξετάσεις, ούτε κανένα μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι όμως ένα πολύ δυνατό διήμερο όπου οι Ακρίτες μας δεν παίρνουν ανάσα! Ένα διήμερο στο οποίο απολαμβάνουμε δράση! Ένα διήμερο μόνο για αληθινά Ακριτόπουλα!

Έτσι το πρόγραμμα περιλάμβανε πολλά και διάφορα. Οι ομάδες έπρεπε να στήσουν την κατασκήνωση τους, να φτιάξουν μαγειρεία και να μαγειρέψουν με δική τους συνταγή κοτόπουλο και ρύζι. Είχαν να εξερευνήσουν την γύρω περιοχή, ακολουθώντας οδηγίες και χρησιμοποιώντας χάρτη και πυξίδα, ανιχνεύοντας και παρατηρώντας. Σε κάποια στιγμή οι ομάδες έπρεπε να δράσουν άμεσα για να διασώσουν άτομα και να μεταφέρουν τραυματίες. Ενώ υπήρχαν και διάφορα παιγνίδια γνώσεων και διαγωνισμοί, γνώσεις για αστερισμούς και πλανήτες κτλ. Σε κάποια άλλη στιγμή έπρεπε να δείξουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα ζωγραφίζοντας ένα πόστερ με θέμα την κακή συνήθεια της στάθμευσης πάνω σε πεζοδρόμια. Είχαμε παράλληλα κι ένα... υπερπρωτάθλημα σε διάφορα αθλήματα με μπόλικο ανταγωνισμό.

Ξεχωριστή ήταν όμως και η βραδιά όπου οι όλες οι ομάδες παρουσίασαν από ένα τραγούδι και ένα χιουμοριστικό σκετσάκι. Οι Ακρίτες μας τραγούδησαν, χόρεψαν και γέλασαν σε μια βραδιά με πολλή ποιότητα!

Μ' όλα αυτά, το διήμερο κύλησε χωρίς να το καταλάβουμε για να φτάσουμε την Κυριακή, κουρασμένοι πια, στο φινάλε του διαγωνισμού, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πριν ακόμη ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τα χαμόγελα των αρχηγών μας πρόδιναν ήδη την ικανοποίησή τους για την πολύ καλή προσπάθεια όλων των ομάδων μας! Για την ιστορία και μόνο τα τελικά αποτελέσματα δημοσιεύονται πιο κάτω.

Τζίτζικες 1695

Μυρμήγκια 1648

Κουκουβάγιες 1624

Λαγοί 1580

Γύπες 1579

Χελώνες 1577

Σκαντζόχοιροι 1521

Μέλισσες 1484

Αράχνες 1414

Σκορπιοί 1410

Η ασπίδα λοιπόν κατέληξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους Τζίτζικες από το Πλατύ. Όσον αφορά το κύπελλο για την καλύτερη περιοχή αυτό πήγε στο Καϊμακλί. Βέβαια κάθε ομάδα και κάθε τμήμα είχε το δικό του στόχο. Ακούστηκαν για παράδειγμα πολλά μπράβο στην 10η ομάδα που στάθηκε με αξιοπρέπεια στο διαγωνισμό. Ενώ γενικά και για άλλη μια φορά, περάσαμε πολύ καλά!

